

Douwe Faber

Albert van der Kaap en Aafke Huizing

De opvolger van Jelte Boonstra als dominee in Gasselte was Douwe Faber. Hij diende de gemeente twee jaar, van 29 september 1912 tot 22 november 1914.

Douwe Faber was de zoon van geneesheer Hije Faber (geboren in Obdam) en Roelofje Wessels Boer uit Hoogeveen. Hij werd op 9 maart 1878 geboren in Ilpendam. Op 21 november 1906 trouwde hij in Marum met Maria Frederika van der Wiele, geboren op 4 oktober 1884, dochter van Cornelis Pieter van der Wiele (inspecteur van een levensverzekerings-maatschappij) en Johanna ten Bruggen. Zij kregen zes kinderen, de tweeling Jan en Hanna (1909), Heije (1907) en Adriaan (1911) die net als hun vader predikant werden, Titia (1916) en Maria (1919).

Douwe begon zijn loopbaan in Wapserveen, waar hij van 21 november 1909 tot 22 september 1912 predikant was. Van 29 september 1912 tot 22 november 1914 was hij predikant in Gasselte. Hij vertrok vervolgens naar Andijk waar hij dominee was van 29 november 1914 tot 29 september 1918. Hierna stond hij nog in Tilburg, Nieuwendam (vanaf 27 juni 1926), Oostburg (vanaf 15 juni 1930 tot 29 januari 1939) waar hij in januari 1930 een beroep ontving uit Nieuwendam, waarvoor hij bedankte en in Oostwold.

Douwe was zijn hele leven lang een christen-pacifist. Toen zijn zoon Adriaan in de oorlog wapens op zolder wilde opslaan was hij daar in eerste instantie dan ook op tegen. Toen zijn zoon hem toevoegde 'Vader, u bent niet goed wijs', ging hij schoorvoetend overstag.¹

Douwe Faber stierf op 28 november 1966 Arnhem. Zijn vrouw was al jaren eerder, op 22 mei 1950 in Zeist overleden.

Adriaan Faber

Douwes zoon Adriaan trouwde op 4 februari 1937 te Rotterdam met Anna Dorothea Henriëtte (Ank) Chabot, dochter van Edward Chabot en Nancy Hoogewerff (Edgar Fernhout schilderde in 1951 een prachtig portret van Anna Dorothea). Hij was hervormd kandidaat te Oostburg, vrijzinnig hervormd predikant te Renesse (14-3-1937), Kampen (12-10-1941), Boksum/Blessum (1947) en Emmen (11-5-1958).

Hij werd in 1945 lid van de noodgemeenteraad van Kampen als lid van de Vrijzinnig Democratische Bond (1945). Adriaan en Ank ontvingen beide op 24 februari 1993 (hij postuum) de Yad Vashem-onderscheiding omdat ze onderdak hadden verleend aan de Duits-joodse vluchteling Gerda Bloch uit Berlijn.² Deze onderscheiding, 'Rechtvaardige onder de Volkeren' is een uit de Talmoed afkomstige eretitel die door Israël wordt gegeven aan gojim (niet-Joden) die Joden ten tijde van de Holocaust hebben helpen onderduiken, ontkomen en overleven. Het Yad Vashem Instituut in

¹ Faber Clarke, M. (2016). Ank Faber-Chabot: A Dutch woman who sheltered Jews in the Second World War. In S. Ardener, F. Armitage-Woodward, & L. Dina Sciama (eds.) (2016). *War and Women Across Continents: Autobiographical and bibliographical Experiences*. New York/Oxford: Berghahn.

https://books.google.nl/books?id=9dCyCwAAQBAJ&pg=PA50&lpg=PA50&dq=Adriaan+Faber+Yad+Vashem&source=bl&ots=CAK-ljMuPD&sig=xrneySla6do0qqj_CMw4AmAiux4&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjQ8-SEnZncAhWiE5oKHdtXCcoQ6AEIUDAL#v=onepage&q=Adriaan%20Faber%20Yad%20Vashem&f=false

² <https://anzdoc.com/drs-gc-hovingh-voor-opmerkingen-aanvullingen-en-vragen-overz.html>

Jeruzalem werd in 1953 opgericht ter nagedachtenis aan de Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.



*Adriaan Faber met zijn gezin*³

Heije Faber

Volgens dominee Adri Sevenster uit Haren was ook Heije Faber, broer van Adriaan, betrokken bij de verzorging van joodse onderduikers. Deze Hije, getrouwd met Muriel Ann Proctor, studeerde theologie in Leiden, Marburg en Heidelberg en psychologie aan de UvA. Hij promoveerde in 1933 in de theologie in Leiden en in 1956 in de psychologie aan de UvA (1956). Hij was vrijzinnig-hervormd predikant te Velsen-IJmuiden-Oost (1932-1937), Schiedam (1937-1948) en Wassenaar (1948-1958).

Hij was de eerste voorzitter van de beweging 'Eenheid Door Democratie', die zich zowel tegen het nationaal-socialisme als tegen het communisme keerde (1935-1940). In 1958 werd hij lector pastorale psychologie in Leiden en van 1970-1977 was hij hoogleraar godsdienstpsychologie aan de Theologische Faculteit Tilburg. Hij geldt als nestor en initiator van de Klinisch Pastorale Vorming voor predikanten en introduceerde de denkbeelden van de psycholoog Carl Rogers in Nederland.⁴

³ <http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4043169>

⁴ Zie ook: <https://www.vpro.nl/programmas/etc/Heije-Faber.html> waarop enige vpro-uitzendingen met toespraken van Hije Faber zijn te beluisteren.