

Jacob Cornelis Anthonie Nijenhuis Ockhuijsen

Albert van der Kaap en Aafke Huizing

De opvolger van Douwe Faber als dominee in Gasselte was Jacob Cornelis Anthonie Nijenhuis Ockhuijsen. Hij diende de gemeente, tijdens de Eerste Wereldoorlog, bijna drie jaar, van 2 mei 1915 tot 14 april 1918.

Jacob Cornelis Anthonie Nijenhuis Ockhuijsen was een zoon van notaris Johannes Adrianus Ockhuijsen en Albertje Nijenhuis. Jacob voerde dus zowel de achternaam van zijn moeder als die van zijn vader.

Hij werd geboren op 30 maart 1883 in Ouderkerk aan de Amstel en bezocht het gymnasium in Winschoten. Vanaf 1906 studeerde hij in Groningen. Op 30 augustus 1911 trouwde hij in Bellingwolde met Henrica Harmanne Jantine Oterdoom, geboren op 31 maart 1883 in Bellingwolde en overleden op 8 februari 1960 in Hilversum, dochter van Harm Oterdoom en Albertje Busscher. Met haar had hij twee kinderen.

Hij bedankte in mei 1911 voor een beroep uit Wier (Friesland) en in juni van dat jaar voor een beroep uit Kedichem om op 10 september 1911 predikant te worden in Jisp. Hier werd dochter Alberdina geboren. Van Jisp vertrok hij naar Den Hoorn op Terschelling, waar dochter Johanna Adriana werd geboren. Hierna was hij van 2 mei 1915 tot 14 april 1918 predikant in Gasselte.

Van daar vertrok hij naar Winkel (1918) en vervolgens naar Oterleek (1922), Tilburg (1926), waar hij aan de Nieuwlandstraat 44 woonde en Sappemeer (1931). In juni 1939 ontving hij een beroep uit Bourtange, waarvoor hij bedankte.

Op 1 juli 1939 kreeg hij eervol ontslag. Mogelijk was de reden voor ontslag een verhouding met Annegien Vuursteen, geboren op 25 februari 1902. Jacob en Henrica scheidden op 14 juli 1939 op verzoek van Henrica, waarna hij met Annegien in het huwelijk trad. Annegien was eerder, op 27 september 1923 in Groningen, getrouwd met Sjoerd Gerben Meihuizen uit Sappemeer (arts), van wie zij op 23 juni 1939 in Groningen scheidde. Eis tot scheiding ingediend door Sjoerd.

Na zijn (eervolle) ontslag in juli 1939, trad hij in februari 1940 weer in actieve dienst, in Idaard-Aegum-Friens, waar hij samen met Annegien naar toe verhuisde en waar in 1941 dochter Jacqueline Anke Ruth werd geboren. In oktober 1941 ontving hij een beroep uit Wedde, waar hij in 1942 zijn intrede deed. Hij was daar de opvolger van de omstreden dominee Willem Bronneger Onnekes¹. Vervolgens stond hij nog in Oldeberkoop en Haarlo, waar hij op 1 juni 1952 met emeritaat ging.

Hij vestigde zich hierna in Aalten, waar hij nog enige tijd werkzaam was als predikant van de Nederlandse Protestantenvbond en de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden.²

Jacob was o.m. praeses van de ring Hoogeveen, secundus-lid van het classicaal bestuur van Groningen, lid van het klassikaal bestuur in Den Bosch en secretaris van de Protestantse vereniging de Meijerij, waarvan hij een van de oprichters was.

¹ http://nl.wikisage.org/wiki/Willem_Bronneger_Onnekes en <https://www.digibron.nl/search/detail/0134b420e5e0bb91806cf1df/ds-onnekes-lokte-wedde-de-nsb-in>

² <https://leiden.courant.nu/issue/NLC/1964-09-18/edition/0/page/2>

Hij overleed op 11 september 1964 in Winterswijk aan de gevolgen van een auto ongeluk. Hij werd begraven op de begraafplaats Karsemhof in Ouderkerk aan de Amstel. Annegien stierf op 11 maart 1979.