

Jan de Bruijn

De opvolger van Jelte Oosterhuis als dominee in Gasselte was Jan de Bruijn. Hij diende de gemeente ruim vier jaar, van 1 mei 1938 tot 29 november 1942.

De Bruijn kwam als kandidaat uit Gouderak, toen hij op 1 mei 1938 predikant werd in Gasselte. Hij bleef er tot 29 november 1942. In Idaard-Aegum-Friens werd hij de opvolger van Jacob Cornelis Anthonie Nijenhuis Ockhuijsen (die van 1915-1928 predikant was geweest in Gasselte) die naar Wedde was vertrokken.

Zijn kerkdiensten in Idaard moesten vanaf 1944 regelmatig worden geannuleerd wegens een gebrek aan brandstof. De Bruijn bleef echter aandacht besteden aan de geestelijke verzorging van de gemeente en speelde ook een actieve rol in het comité dat Hollandse hongerkinderen in Idaarderadeel onderbracht. Hij nam op 20 oktober 1946 afscheid van Idaard en begon op 27 oktober 1946 in Rockanje. Hier bleef hij tot 13 juni 1965. Deinum (Boksum) werd ten slotte zijn laatste standplaats. Hij diende deze gemeente van 20 juni 1965 tot zijn emeritaat op 30 april 1978.